

SỰ CỨU RỒI TẠO ĐƠN GIẢN

Salvation Made Simple

Vietnamese

I. NỀN TẢNG

II Ti-mô-thê 3:16 ^{“16} *Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, [†]*
Nguyên bốn rằng: Cả Kinh-thánh đều chịu Đức Chúa Trời hà hơi vào
có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình”
Cả Kinh Thánh là sự hà hơi của Đức Chúa Trời, có ích cho sự dạy dỗ.

II Ti-mô-thê 2:15 ^{“15} *Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công*
không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.”
Chúng ta phải học và nghiên cứu kinh Thánh. Chúng ta phải chia từ rõ ràng. Chúng ta không thể lấy một câu từ cả một quyển Kinh Thánh và nói rằng đó là sự cứu rỗi. Chúng ta phải nhìn Kinh Thánh như cả một sự phân chia từ rất rõ ràng.

Giăng 12:48 ^{“48} *Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã*
rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng.”
Kinh Thánh là gì mà sẽ xét chúng ta. Đây là vì sau chúng ta không phải đặt sự tin cậy của chúng ta vào trong học thuyết hoặc tôn giáo nhưng những gì lời Đức Chúa Trời phán. Chúng ta hãy quên tôn giáo và truyền thống ngay tức khắc mà hãy nhìn sự thánh khiết Lời của Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 7:13-14 ^{“13} *Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư*
mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”

Đây là con đường hẹp và chỉ một vài người sẽ tìm thấy nó. Để tìm thấy con đường hẹp này thì chúng ta phải làm theo đây:

- Hãy tin Kinh Thánh 100% là Đức Chúa Trời hà hơi.
- Hãy nghiên cứu Kinh Thánh và không chấp nhận lời con người
- Hãy chia từ ngữ rõ ràng.

Khi nói đến sự cứu rỗi, chúng ta không nên nhặt hoặc chọn những câu Kinh Thánh và tạo nên một lý thuyết để làm cho khớp. Chúng ta sẽ nghiên cứu những lời dạy dỗ của Chúa Jesus Christ đơn giản và sau thì những hoạt động của các môn đồ.

II. TÂM LÒNG

Ma-thi-ơ 16:18-19 ^{“18} *Còn ta, ta bảo người rằng: Người là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta*
trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng
cho người; hễ điều gì mà người buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà

ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. 20 Đoạn, Ngài cảm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Jêsus, là Đấng Christ.”

Chúa Jesus đang nói trong câu Kinh Thánh này và Ngài ban cho Phi-e-rơ chìa khóa.

Ma-thi-ơ 28:19 *“19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ,”*

Hãy báp-têm trong danh. Nếu chúng ta làm báp-têm nhân danh ba sự bày tỏ này, thì chúng ta nên làm báp-têm nhân danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy trong Kinh Thánh những chức vụ của Cha, Con và Đức Thánh Linh mà phán cho bất kỳ một người nào trong phép báp-têm. Danh của Cha là gì? Là Jesus. Giăng 5:43 nói, “ta đến trong danh của Cha ta...” Danh của Con là gì? Là Jesus (Ma-thi-ơ 1:21). Danh của Đức Thánh Linh là gì? Là Jesus. Giăng 14:26 phán,..”Đức Thánh Linh mà Cha sẽ sai đến trong danh của ta.” một người có thể vừa là Cha, vừa là Con và có Thánh Linh. Nếu bạn muốn có sự chú ý của người đó, bạn nên kêu cầu đến danh của người. nếu chúng ta muốn làm báp-têm nhân danh ba sự bày tỏ này, thì chúng ta phải làm báp-têm nhân danh Chúa Jesus Christ. Đây chỉ là một câu Kinh Thánh trong cả quyển Kinh Thánh phán “làm báp-têm cho họ nhân danh Cha, Con và Đức Thánh Linh” thời gian sau câu Kinh Thánh này thì các môn đồ của Chúa Jesus thực thi trên những gì mà Chúa Jesus đã dạy, họ nhân danh Chúa Jesus Christ làm báp-têm. Lại lần nữa, chúng ta không bao giờ nhìn thấy trong Kinh Thánh chức vụ của Cha, Con và Đức Thánh Linh phán cho bất kỳ ai trong báp-têm cả. Đừng đem lời của ta cho điều đó. Chúng ta hãy tiếp tục.

Mác 16:16 *“¹⁶ Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.”*
Mác 16:16 là một mệnh lệnh.

Mác 16:17 *“17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: Lấy danh ta mà trừ quỷ; dùng tiếng mới mà nói.”*

Lu-ca 24:47 *“47 và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.”*

Ăn năn và sự tha tội là báp-têm, danh của Ngài nên được giảng bắt đầu tại Jerusalem.

Lu-ca 24:49 *“49 còn về phần các Ngươi, hãy đợi trong thành [†] Tức là thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Sự ngự lên trời.”*

Bạn sẽ nhận lãnh lời hứa của Đức Thánh Linh quyền phép đến từ trên cao.

Giăng 3:5 *“5 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.”*

Con người nếu không (Tái Sanh) lại bằng nước và Đức Thánh Linh thì không thể bước vào Nước Đức Chúa Trời.

Giăng 7:38-39 *“38 Kẻ nào tin ta thì sông Nước hằng Sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh thánh đã chép vậy. 39 Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được Vinh Hiển.”*

Bạn phải tin như Kinh Thánh đã nói. Nếu bạn tin điều này, thì bạn sẽ nhận được Đức Thánh Linh.

Công vụ 1:8 “8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy Quyền Phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

Bạn sẽ nhận được quyền phép sau khi Đức Thánh Linh đến trên bạn. Điều này sẽ trở nên một sự kiện rất uy quyền.

Công vụ 2:4 “4 Hết thấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình Nói.”

Chúng ta nhìn vào câu Kinh Thánh có 120 người trong phòng. Không chỉ 10 người hoặc 20 người nhận được Đức Thánh Linh. Tất cả 120 người trong phòng được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng lạ. điều này cho chúng ta biết rằng tiếp nhận Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ không chỉ rõ ràng từng ấy người mà đến cho mọi người nữa.

Công vụ 2:37 “37 Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?”

Chúng tôi sẽ làm gì? Hoặc chúng ta ao ước làm gì để được cứu. Phi-e-rơ đang giảng (Matt 16:18, Phi-e-rơ cầm chìa khóa nước thiên đàng) tại Jerusalem (Lu-ca 24:47, sẽ bắt đầu tại Jerusalem). Có ứng nghiệm với Kinh Thánh không?

Công vụ 2:38 “³⁸ Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”

ĂN NĂN – Lu-ca 24:47

NHÂN DANH CHÚA JESUS CHRIST LÀM BÁP TÊM – Ma-thi-ơ 28:19, Mác 16:16, Lu-ca 24:47, Giăng 3:5

TIẾP NHẬN THÁNH LINH – Lu-ca 24:49, Giăng 3:5, Giăng 7:39, Công vụ 1:8, Công vụ 2:4.

Câu kinh Thánh Công vụ 2:38 làm ứng nghiệm với các câu Kinh Thánh Trên – ăn năn, báp têm trong danh Chúa Jesus, và tiếp nhận Đức Thánh Linh.

Câu kinh Thánh này chỉ trong ngày lễ Ngũ Tuần thôi sao hay tiếp tục qua mọi thời đại?

Công vụ 8

Một số người nói rằng cảm thấy vui, cảm nhận sự chữa lành, tin Chúa Jesus hay chịu báp têm bằng nước là bằng chứng mà họ nhận được Đức Thánh Linh. Kinh Thánh nói gì?

Câu 5-8

Công vụ 8:5 “5 Phi-líp cũng vậy, xuống trong thành Sa-ma-ri mà giảng về Đấng Christ tại đó. 6 Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm, thì đồng lòng lắng tai nghe người

nói; 7 vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành, cũng nhiều. 8 Tại có đó, trong thành được vui mừng khôn xiết.”

Họ có niềm vui lớn không? Có x không _____
Mọi người được chữa lành không? Có x Không _____

Câu 12

Công vụ 8:12 “12 Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp-têm.”

Họ có tin những gì đã được giảng về Chúa Jesus Christ? Có x không _____

Câu 14-17

Công vụ 8:14 “14 Các sứ đồ vẫn ở tại thành Giê-ru-sa-lem, nghe tin xứ Sa-ma-ri đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. 15 Hai người tới nơi, cầu nguyện cho các môn đồ mới, để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. 16 Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó; họ chỉ nhân danh Đức Chúa Jêsus mà chịu phép báp-têm thôi. 17 Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ, thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh.”

Họ có nhân danh Chúa Jesus làm báp-têm không? Có X không _____
Họ có nhận Đức Thánh Linh giống như một kinh nghiệm tách biệt? Có X không _____

Công vụ 10

Nhiều người nói trở thành một người tốt và sống một đời sống tận hiến là đủ, hoặc đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ đó là ngày lễ Ngũ Tuần. chúng ta nhìn thấy những gì Kinh Thánh nói về đời sống của Cọt-nây.

Câu 1-2

Công vụ 10:1-2 “1 Trong thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm đội trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li. 2 Người vẫn là đạo đứcc, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi.”

Cọt-nây có phải là người mộ đạo? Có x không _____
Ông ta có nghe lời Chúa và mất nhiều thời gian để cầu nguyện không? Có x Không _____

Câu 5-6

Công vụ 10:5-6 “5 Vậy, bây giờ hãy sai người đến thành Gióp-bê, mời Si-môn nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ. 6 Người hiện trọ nơi Si-môn, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển.”

Đây là một người tốt đã mất nhiều thời gian cầu nguyện.....nhưng Đức Chúa Trời có nhiều cho ông ta để làm không? Có x, không _____

Câu 44-46

Công vụ 10:44-46 ⁴⁴ Khi Phi-e-rơ đứng nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. ⁴⁵ Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ, đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. 46 Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời.”

Họ có tiếp nhận Đức Thánh Linh không và nói tiếng lạ sau ngày lễ Ngũ Tuần không? (công vụ 2) Có không _____

Câu 47-48

Công vụ 10:47-48 ⁴⁷ Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về phép báp-têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chẳng? ⁴⁸ Người lại truyền làm phép báp-têm cho họ nhân danh Đức Jê-sus Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.”

Mặc dầu họ đã tiếp nhận Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ...họ có được yêu cầu để báp-têm nhân danh Chúa? Có không _____

Công vụ 19

Những người mà tin nhận đạo có lẽ họ chưa nghe về Đức Thánh Linh. Những người khác cảm thấy không cần thiết để làm báp-têm. Nếu bạn được Giảng Báp-tít làm báp-têm cho bạn, thì bạn có suy nghĩ bạn cần làm báp-têm lại không? một vài người nói điều đó không thành vấn đề những gì bạn nói khi bạn được làm báp-têm. Chúng ta hãy nhìn xem những gì Kinh Thánh nói về những người tin đạo tại Ê-phê-sô.

Câu 1-2

Công vụ 19:1-2 ¹ Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. ² Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chẳng! Trả lời rằng: Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: Vậy thì anh em đã chịu phép báp-têm nào?”

Các môn đồ tin, nhưng họ có nghe hoặc tiếp nhận Đức Thánh Linh? Có _____ không _____
Ngay cả họ chưa hề nghe tiếp nhận Đức Thánh Linh bao giờ?

Câu 3-5

Công vụ 19:3-5 ³ Trả lời rằng: Phép báp-têm của Giảng. ⁴ Phao-lô bèn nói rằng: Giảng đã làm phép báp-têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin Đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Jê-sus. ⁵ Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jê-sus.”

Những người này Giảng làm báp-têm cho họ, vậy họ có cần làm báp-têm lại nhân danh Chúa Jesus không? Có không _____
Vậy đó là vấn đề những gì được nói cho khi bạn chịu Báp-têm.

Câu 6

Công vụ 19:6 “6 Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri.”

Họ nói tiếng lạ khi Thánh Linh đến trên họ phải không? vâng x không

Chúng ta hãy xem những sự dạy dỗ và những bài viết cho hội thánh.

I Ti-mô-thê 1:3 “Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác.”

Không có dạy tín lý khác.

II Ti-mô-thê 4:3-4 “3 Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, 4 bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyền. 5 Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.”

Con người sẽ thay đổi sự dạy dỗ này.

Ga-la-ty 1:6-10 “Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsu Christ, đặng theo tin lành khác. 7 Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin lành của Đấng Christ. 8 Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! [†] Xem lời chúa ICo1Cr 16:22

9 Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them! 10 Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Vì bằng tôi còn làm cho đẹp lòng người, thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Christ.”

Đừng tìm kiếm để làm vui lòng con người vì không có Phúc Âm nào khác.

II Ti-mô-thê 3:5 “5 bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy, con hãy lánh xa đi.”

Hãy lánh xa những con người đó vì họ chối bỏ uy quyền của Đức Thánh Linh.

Phi-líp 2:12 “12 Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.”

Hãy thực hành sự cứu rỗi riêng của bạn bằng cách kính và run sợ.

I Ti-mô-thê 4:16 “16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.”

Sự dạy dỗ sẽ cứu rỗi bạn:

I Ti-mô-thê nói không được dạy tín lý khác. Con người sẽ thay đổi tín lý này, nhưng đừng tìm kiếm để làm đẹp lòng con người vì không có Phúc âm nào khác. Hãy tránh xa những kẻ chối bỏ uy quyền của Đức Thánh Linh và hãy thực tập sự cứu rỗi riêng của bạn với sự kính và run sợ vì tín lý này sẽ cứu bạn.

III. KẾT LUẬN

Chúa Jesus dạy:

1. ăn năn
2. báp têm nhân danh Chúa Jesus
3. tiếp nhận Đức Thánh Linh

Các sứ đồ dạy:

1. ăn năn
2. Báp têm nhân danh Jesus
3. tiếp nhận Đức Thánh Linh

Bạn có tin rằng lời Đức Chúa Trời là thật và sẽ xét tất cả chúng ta?

Bạn có tin điều cần thiết để ăn năn và quyết định lìa bỏ tội lỗi và dâng cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời không?

Bạn có tin báp têm bằng nước nhân danh Chúa Jesus là cách thuộc Kinh Thánh để làm báp têm không?

Bạn có tin khi bạn tiếp nhận ân tứ của Đức Thánh Linh bạn sẽ nói tiếng lạ giống như Thánh Linh cho bạn nói không?